

Het is belangrijk dat je deze voorwaarden goed doorleest

1. Volledige aanmelding geschiedt door inzending van een ondertekend aanmeldingsformulier.
2. Per deelnemer dient een apart aanmeldingsformulier met voorwaarden ondertekend te worden.
3. Je moet zelf een individuele reisverzekering afsluiten. Omdat een zendingsreis door de verzekeringsmaatschappij veelal als zakenreis aangemerkt, moet je opletten dat je een verzekering met voldoende dekking, afsluit. We adviseren je om voor vertrek van de reis een kopie van de polis aan de reisleiding te geven. Ook adviseren we je een annuleringsverzekering af te sluiten. Dat kan in overleg met de Barnabas organisatie door Barnabas worden gedaan.
4. De reizigers onderschrijven de algemene doelstelling van Barnabas - verkondiging van het Evangelie in woord en daad.
5. Je bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van juiste en tijdige inentingen en vaccinaties. Je moet zelf voor advies tijdig contact opnemen met huisarts of de GGD.
6. Wil je de reissom uiterlijk drie weken voor vertrek aan ons overmaken Iban NL05 RABO 0306329069, met vermelding van: Gift Barnabas reis. Giften aan Barnabas zijn belasting aftrekbaar. De correcte omschrijving is dan ook dat je een vooraf vastgestelde gift voor zendingswerk over maakt. Met dit bedrag dekken wij de kosten de zendingsactie. Op aanvraag kun je een bewijs van de gift ontvangen.
7. Als je giften mee op reis neemt, dienen deze bekend te worden gemaakt bij de reisleiding. Deze giften worden ingeboekt in de boekhouding en zijn daarmee fiscaal declarabel.
8. Een paspoort dient, afhankelijk van het land, nog minimaal 3 resp. 6 maanden geldig te zijn.
9. De reisleiding draagt de verantwoordelijkheid tijdens de reis, mede omdat de reizen in landen en gebieden plaatsvinden, waar nog lang niet alles 'toeristisch' is ingesteld. Het is daarom in alle gevallen noodzakelijk en verplicht, dat de reizigers zich onderwerpen aan het advies en/of de aanwijzingen van de reisleiding. Tijdens de inzet kan hierover geen discussie worden gevoerd. Een evaluatie is deel van elke reis.
10. Je gaat mee met een interkerkelijke reisgroep. Van de reizigers wordt verwacht, dat zij zich houden aan de algemeen christelijke regels en geen aanstoot geven aan deelnemers, die lid zijn van een andere denominatie. Het volgende gedrag mag tijdens een reis niet voorkomen: buitenechtelijke relaties, ongewenste intimiteiten, vloeken of ander verbaal geweld. Niet getrouwde stellen delen niet dezelfde kamer. Voorkomende conflicten worden met tact opgelost.
11. Tijdens onze reizen is het gebruik van tabak of alcohol niet toegestaan.
12. Van de reizigers wordt verwacht, dat zij zich sociaal opstellen en in groepsverband kunnen optrekken. Onder meer valt hieronder het vervullen van corveetaken. Eigen initiatieven zijn welkom, maar moeten met de reisleiding worden overlegd.
13. Onze reizen hebben een internationaal en interkerkelijk karakter. Van de reizigers wordt verwacht dat zij respectvol omgaan met deelnemers uit andere landen en andere kerken.
14. Barnabas kan niet aansprakelijk worden gesteld voor psychische of fysieke schade ten gevolge van een reis.
15. Bij annulering van de reis krijgt de organisatie het recht om reeds gemaakte kosten in mindering te brengen van het eventueel restitutiebedrag. Per situatie wordt dit bekeken, maar over het algemeen kun je rekening houden met de volgende bedragen in % van de reissom:
 - tot één maand voor vertrek: 10% van de reissom met een minimum van € 50,-
 - tussen 4 en 2 weken voor vertrek: 30% van de reissom
 - tussen 2 en 1 week voor vertrek: 60% van de reissom
 - binnen 1 week voor vertrek: 100% van de reissom

*Bij aanmelding voor een reis teken je tevens voor akkoord voor bovengenoemde reisvoorwaarden.
Voor vragen of toelichting kun je contact opnemen*